

VERHUUR

Koetsen

Trouwkoetsen · Postkoets · Rouwkoetsen · Paardentram



**HET
GELDERSCH
4SPAN
TEAM**

G4SPAN.NL

VERHUUR

Koetsen

Een passende koets van het Geldersch 4span team voor iedere unieke beleving

Het rijden met paard en koets is een traditie die we al eeuwen in het Hollandse straatbeeld zien. Vroeger natuurlijk als een van de belangrijkste vervoersmiddelen, tegenwoordig vooral om een bijzonder moment nóg bijzonderder te maken. Het Geldersch 4span team, onder leiding van internationaal vierspanmenner Hans Heus, heeft de mogelijkheid tot het verhuren van diverse koetsen.

Alle koetsen zijn in fraaie, originele staat en uiteraard worden deze in gepaste kleding bestuurd door ervaren mannen.



De witte koets

In deze originele witte landaulette van rond 1900 is iedere trouwplechtigheid een waardig hoogtepunt. Dit authentieke rijtuig kan zowel gesloten als in halfgeopende stand gereden worden, indien het weer het toelaat.



De blauwe koets

Deze fraaie blauwe glaslandauer uit 1998 kan zowel half open als gesloten gereden worden en biedt plaats aan vier personen. De koets heeft een fraaie aanspanning van twee paarden. Het ruitje is naast het rijden van bruidsparen ook zeker geschikt voor andere bijzondere momenten. Van jubileum tot 'gewoon' een tochtje.



Postkoets

Deze originele *roadcoach* van Franse origine uit ± 1900, is in de volksmond beter bekend als de postkoets.

De postkoets is gemaakt voor grotere afstanden en wordt bereden met vier, of bij kleinere afstanden twee paarden. De postkoets wordt vooral ingezet tijdens grote en speciale festiviteiten. Hooggezet op de koets is een zeer bijzondere ervaring gegarandeerd!



Rouwkoets

Deze originele in Nederland vervaardigde lijkwagen uit 1920 heeft zijn oorsprong in het Gelderse Zetten en Andelst. De lijkwagen is daarna jarenlang in bezit geweest van de familie Modderman.

Een begrafenis met de authentieke lijkwagen waar de paarden geheel in het zwart gekleed zijn geeft een bijzonder gevoel op deze memorabele dag.



De oogstwagen

De oogstwagen is bij velen beter bekend als 'platte wagen'. Deze wagen werd vooral gebruikt om de geoogste producten naar de markt te brengen, of anderszins te vervoeren.

Op het platteland werd de platte wagen tevens gebruikt om mensen naar hun laatste rustplaats te brengen. Minder uitbundig dan de lijkwagen, maar wel zeer stijlvol.



Paardentram

Deze wagen biedt plaats aan 16 personen en kan zowel open als gesloten gereden worden over verharde wegen. In combinatie met bijvoorbeeld een fietsoriëntatie rit zorgt dit voor een onvergetelijke dag.

Deze paardentram wordt tevens een aantal keer per jaar ingezet om mensen met een beperking een onvergetelijke middag te bezorgen.

VERHUUR

Koetsen



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Heus:

Tel. 06 - 53 92 12 98

Adres:

Soerense Zand Zuid 27
6961 RA Eerbeek

**HET
GELDERSCH
4SPAN
TEAM**

G4SPAN.NL